

David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over het leven van David.

Op deze zondag staat **1 Samuel 16:1-13** centraal: Samuel maakt David koning.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op David die door God uitgekozen wordt om koning te zijn.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons erop dat voor God het uiterlijk niet belangrijk is, maar hoe je van binnen bent.



2. WELKE PLEK HEEFT HET VERHAAL IN DE BIJBEL?



Israël heeft voor het eerst een koning: Saul. De profeet Samuel heeft Saul koning gemaakt (zie ook *Bijbel Basics – Samuel maakt Saul koning* over Samuel 9:15-17, 9:26-10:1 en 10:17-24). Maar Saul doet niet wat God wil. Daarom zegt Samuel dat Saul niet lang koning zal zijn en dat God iemand zal zoeken die wel zijn wil doet (1 Samuel 13:14 en 1 Samuel 15:28).

Al tijdens Sauls regering wijst Samuel een nieuwe koning aan: David. Daarover lezen we vandaag in 1 Samuel 16:1-13. In dit verhaal is David nog niet volwassen. Als David uiteindelijk echt koning wordt, na Sauls dood, is hij dertig jaar oud (2 Samuel 5:4). David regeert veertig jaar. Hij regeert eerst ruim zeven jaar vanuit Hebron over zijn eigen stam, Juda. Volgens de Bijbelse jaartelling werd hij waarschijnlijk rond 1000 voor Christus koning. Later breidt David zijn macht verder uit en wordt hij koning van alle stammen van Israël. Vanaf dat moment regeert hij nog 33 jaar vanuit Jeruzalem.

Later belooft God aan David dat er in zijn familie altijd iemand koning zal zijn (2 Samuel 7:10-11 en 16; zie ook *Bijbel Basics – Volg de ster: David*).

David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

3. WAAR GAAT HET BIJBELVERHAAL OVER?

God zegt tegen Samuel dat hij naar Betlehem moet gaan om een nieuwe koning aan te wijzen. Samuel is bang dat Saul – die nu nog koning is – erachter komt wat hij gaat doen en hem zal doden. Maar hij moet van God toch gaan. Als reden voor zijn komst naar Betlehem kan hij aanvoeren dat hij een offer moet brengen. Samuel gaat naar Isai en zijn zonen. Wanneer hij Eliab ziet, de oudste zoon, denkt Samuel dat dit wel de nieuwe koning zal zijn. Eliab is groot, net als Saul (zie ook 1 Samuel 10:23). Maar God maakt een andere afweging: 'Let niet op zijn uiterlijk... Ik let erop hoe een mens van binnen is' (vers 7). God kijkt niet naar de lengte, maar naar wat er in iemands hart leeft.

Wanneer duidelijk wordt dat niemand van de voorgestelde zonen van Isai de man is die God heeft uitgekozen, blijkt er nóg een zoon te zijn: David. Isai vond het blijkbaar niet belangrijk genoeg dat David bij het offermaal aanwezig was. Misschien was hij in zijn ogen nog te jong.

Dan ontmoet Samuel David en God zegt: 'Dit is degene die Ik heb uitgekozen!' Samuel giet olie over het hoofd van David. In de tijd van de Bijbel konden mensen

om verschillende redenen 'gezalfd' worden, bijvoorbeeld om priester te worden. Maar op dat moment weet alleen Samuel waarom David gezalfd wordt, namelijk om koning te zijn. Samuel vertelt dat tegen niemand. Zo hoeft hij ook niet bang te zijn dat Saul hem zal vermoorden (vers 2), want Saul weet niet dat er al een nieuwe koning uitgekozen is.

David komt pas aan het einde van het verhaal tevoorschijn. Zo wordt het duidelijk dat het geen logische keuze is dat David uitgekozen wordt: David is de jongste, de mensen verwachten geen grootse dingen van hem. Het is alleen Gods keuze om David aan te stellen als koning. God kijkt niet naar leeftijd of lengte, maar naar geschiktheid, en naar het hart. Die geschiktheid uit zich op andere manieren dan je als mens misschien verwacht: niet in een indrukwekkend uiterlijk, maar in een innerlijke houding. Een houding van vertrouwen op God.

Op het moment dat David gezalfd wordt, komt de geest van God in hem. Dat is een teken dat God hem heeft uitgekozen en hem wil helpen. Op hetzelfde moment verlaat Gods geest Saul. Dat lees je in het vers na dit gedeelte (1 Samuel 16:14). Zo brengt God de macht van Saul over op David.



David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

4. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van 1 Samuel 16:12.

134

Isaï liet zijn zoon David komen.
Toen zei de Heer tegen Samuel:
'Dit is degene die ik uitgekozen heb
om koning te zijn.'

1 SAMUEL 16:12

nBg

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen staat op het werkblad en op het kaartje de tekst van 1 Samuel 16:7.

134

Maar de Heer zei tegen Samuel:
'Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk.
Daar kijken mensen altijd eerst naar,
maar ik let erop hoe een mens van binnen is.'

1 SAMUEL 16:7

nBg

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar

Moment met de kinderen in de dienst

- een aantal foto's van verschillende mensen (verschillend in leeftijd, lengte, uiterlijk, kleding, enzovoort)

4-8 jaar

Om te doen: Herder en koning

Per kind:

- het werkblad
- kleurpotloden

Om te doen: Van herder tot koning

Per kind:

- het werkblad van David op stevig papier of karton
- het werkblad met de kleding op stevig papier of karton

En verder:

- kleurpotloden of viltstiften
- scharen of prikpenen en priklappen

Om te doen: Wie kies jij?

- een zachte bal

8-12 jaar

Om te beginnen: Wat zie jij?

Per kind:

- een papiertje
- een pen

Bijbelverhaal

- een Bijbel

Om te doen: Kijken naar het hart

Per kind:

- het werkblad op wit karton
- een plastic spiegeltje (uit flexibele vellen, deze spiegels zijn te knippen)

En verder:

- verf en verfkwasten of mozaïeksteentjes
- scharen
- lijm

Om te doen: Bij elkaar naar binnen kijken

Per kind:

- het werkblad
- een pen

Om te doen: Binnenstebuiten

- een fles met water
- een vriezer of een koelbox



David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

In de kerkdienst



6. MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Koning kiezen

Samuel moet van God naar Isaï gaan om een van zijn zonen tot koning te zalven. Uiteindelijk wordt David tot koning gezalfd. Dit lijkt geen logische keuze: David is de jongste, mensen verwachten geen grote dingen van hem. Maar God kijkt niet naar leeftijd of lengte, maar naar geschiktheid (en naar het hart).

Wat heb je nodig?

- een aantal foto's van verschillende mensen (verschillend in leeftijd, lengte, uiterlijk, kleding, enzovoort)

Aan de slag:

- Laat de foto's aan de kinderen zien.
- Vertel dat koning Willem-Alexander een tijdje naar het buitenland gaat, en er tijdelijk een nieuwe koning of koningin nodig is. Wie zouden de kinderen als koning of koningin kiezen, en waarom?
- Vertel de kinderen dat Samuel van God ook een nieuwe koning moet zoeken. Wie zou Samuel willen kiezen?
- Waar denken de kinderen dat God op let bij het uitkiezen van de nieuwe koning?

In de kinderdienst



7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar

Acht op een rij

Isaï stelt aan Samuel zijn zeven zonen voor in volgorde van leeftijd. De achtste zoon is David, hij wordt de nieuwe koning.

Aan de slag:

- Kies acht kinderen. Laat ze zo snel mogelijk in volgorde van lengte gaan staan.
- Wie is het achtste kind?
- Vertel de kinderen dat het in het Bijbelverhaal gaat over iemand die ook de achtste in de rij is. Je denkt dat een achtste persoon in een rij minder belangrijk is dan bijvoorbeeld de eerste. In het Bijbelverhaal van vandaag wordt de laatste juist de belangrijkste van allemaal!

Varianten:

- Zijn de kinderen allemaal ouder dan zes jaar? Laat ze in volgorde van leeftijd gaan staan. Weten de kinderen van dezelfde leeftijd wanneer ze jarig zijn en lukt het de juiste volgorde te kiezen?
- Verdeel de kinderen in verschillende groepen. Welke groep staat als eerste zoals is afgesproken?



Tip

Zijn er minder dan acht kinderen? Laat iedereen meedoen, en vervang 'achtste' in de uitleg door 'laatste'.

8-12 jaar

Wat zie jij?

God kijkt anders dan mensen kijken. Voor God is het belangrijk is hoe je van binnen bent.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- een papiertje
- een pen

Aan de slag:

- Verdeel de groep in tweetallen.
- De tweetallen zoeken een plekje in de ruimte waar ze tegenover elkaar gaan staan.
- Ze mogen een minuut lang naar elkaar kijken.
- Na de minuut schrijven ze op wat hun is opgevallen aan de ander.
- De kinderen vertellen het aan elkaar of laten het aan elkaar lezen.
- De kinderen gaan in de kring zitten.
- Vraag de kinderen of ze vooral dingen hebben opgeschreven over het uiterlijk? Of over de kleren? Of ook over hoe iemand is?
- Praat met de kinderen nog even door over:
 - Waar let je meestal op als je naar iemand kijkt?
 - Is dat wat de kinderen hebben opgeschreven het belangrijkste van iemand?
 - Wat vinden de kinderen het belangrijkste van iemand?
 - Wat zou God het belangrijkste vinden?

David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

8. GEBED

Goede God,
U kijkt anders naar mensen
dan wij soms kijken.
Als wij iemand zien, letten we vaak op de buitenkant.
Iemand is groot, of sterk, of knap, of heel handig.
U let juist op de binnenkant.
U kijkt naar het hart van mensen.
U ziet of mensen vol liefde zijn.
En of ze vertrouwen hebben. En hoop.
Leer ons te kijken naar andere mensen
zoals U naar ons kijkt.
Amen.



Tip

Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in het midden zetten.



9. BIJBELVERHAAL



4-8 jaar

Bij 1 Samuel 16:1-13

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouw materiaal gebruiken om wat meer uit te leggen.



De nieuwe koning

Samuel zucht diep. Hij is verdrietig om koning Saul. Samuel had zo gehoopt dat Saul een goede koning zou worden, maar nu heeft Saul alwéér niet naar God geluisterd. 'Samuel,' zegt God, 'stop met verdrietig zijn. Ga naar Isaï in Bethlehem. Eén van zijn kinderen wordt de nieuwe koning.'

'Wat?' zegt Samuel geschrokken, 'maar dat kan ik niet doen. Saul is nog koning. Als hij hoort dat ik een nieuwe koning kies, dan wordt hij vreselijk boos.' 'Wees niet bang. We houden het nog geheim voor Saul,' zegt God. 'Offer een koe en nodig de familie van Isaï uit voor het eten. Neem stiekem een kruikje mee met olie erin. Ik zal je vertellen wie de nieuwe koning wordt en dan moet jij olie over zijn hoofd gieten.'

Samuel gaat naar Bethlehem. Isaï roept zijn zonen één voor één. Nieuwsgierig wacht Samuel af: wie van deze zonen zal de nieuwe koning worden? Als eerste komt Eliab, de oudste zoon. Wat is hij groot en sterk! Natuurlijk, denkt Samuel, God heeft Eliab uitgekozen! Hij ziet eruit als een echte koning. Maar dan hoort Samuel Gods stem. 'Nee, Samuel. Je moet niet kijken naar hoe iemand eruitziet. Ik kijk naar hoe iemand van binnen is.' De volgende zoon komt naar Samuel toe: Abinadab. Maar weer hoort Samuel Gods stem. 'Nee, Ik heb hem ook niet uitgekozen.' De volgende zoon van Isaï heet Samma. Zou hij dan de nieuwe koning zijn? 'Nee,' hoort Samuel en bij de volgende zoon nog een keer: 'Nee...'. Ook de zoon die daarnaast staat is niet de nieuwe koning. Nu is Samuel al aangekomen bij de allerlaatste zoon. Heeft God hém dan uitgekozen?

David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

Nee, alweer niet!

Samuel snapt er niks van. Er zijn geen zonen van Isai meer over. Wie wordt dan de nieuwe koning van Israël? 'Heeft u misschien nog ergens een zoon?' vraagt Samuel aan Isai.

'Tja,' zegt Isai, 'ik heb nog wel een zoon, David. Maar dat is nog maar een jongen. Hij past op mijn schapen en geiten.'

'Ga hem halen,' zegt Samuel. 'We beginnen niet met eten voordat hij er is.'

Isai laat David halen. Het is een knappe jongen met rood haar. Met grote ogen kijkt hij Samuel vragend aan. Dan hoort Samuel Gods stem, luid en duidelijk: 'Pak je kruikje met olie, Samuel. Hij is het.' Samuel laat David op zijn knieën zitten. Zijn broers staan om hem heen. Samuel giet de olie over Davids hoofd. Op dat moment komt God heel dicht bij David. Zijn geest komt in hem en Samuel weet: hier is iets heel bijzonders gebeurd. Later, als David groot is, wordt hij de nieuwe koning van Israël.

8-12 jaar

1 Samuel 16:1-13

David wordt de nieuwe koning

Samuel moet naar Isai gaan

De Heer zei tegen Samuel: 'Je weet wat ik besloten heb: Saul mag niet langer koning van Israël zijn. Jij hoeft dus geen verdriet meer over hem te hebben. Ik stuur je naar Betlehem, daar wonen Isai en zijn zonen. Eén van die zonen heb ik uitgekozen. Hem moet je koning maken.' Maar Samuel zei: 'Dat kan ik toch niet zomaar doen? Als Saul dat hoort, zal hij mij vermoorden.' Toen zei de Heer: 'Zeg dat je een offer aan mij moet brengen. En neem daarvoor een jonge koe mee. Nodig ook Isai uit voor dat offer. Dan zal ik je laten weten wie ik uitgekozen heb om koning te zijn.'

Samuel ontmoet de zonen van Isai

Samuel deed wat de Heer gezegd had. De leiders van Betlehem schrokken toen Samuel daar aankwam. Ze gingen naar hem toe en vroegen: 'Is het een slecht teken dat u hier komt?' Maar Samuel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik ben gekomen om een offer te brengen aan de Heer. Jullie moeten je voorbereiden volgens de regels in de wet van de Heer. Dan gaan we daarna samen naar de plaats waar het offer gebracht wordt.' Samuel nodigde ook Isai en zijn zonen uit. En hij hielp hen om zich voor te bereiden op het offer.

Eén van de zonen van Isai was Eliab. Toen Samuel hem zag, dacht hij: Dit is de man die de Heer uitgekozen heeft. Maar de Heer zei tegen Samuel: 'Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is.'

Samuel ontmoet David

Toen riep Isai zijn zoon Abinadab, en hij stelde hem aan Samuel voor. Maar Samuel zei: 'De Heer heeft hem ook niet uitgekozen.' Toen stelde Isai zijn zoon Samma aan Samuel voor. En weer zei Samuel: 'De Heer heeft hem ook niet uitgekozen.' Zo stelde Isai zeven zonen aan Samuel voor. Samuel zei tegen Isai: 'De Heer heeft niet één van hen uitgekozen. Heb je nog meer zonen?' En Isai zei: 'Ja, mijn jongste zoon, David. Hij past op de schapen en de geiten.' Toen zei Samuel tegen Isai: 'Laat hem dan hier komen. We gaan pas eten van het offer als hij er is.' Isai liet zijn zoon David komen. David was een knappe jongen met rood haar en mooie ogen. Toen zei de Heer tegen Samuel: 'Dit is degene die ik uitgekozen heb om koning te zijn.' Toen nam Samuel een kruikje met olie. Hij goot de olie over het hoofd van David terwijl al zijn broers erbij waren. Vanaf dat moment was de geest van de Heer in David. Daarna ging Samuel terug naar de stad Rama.

David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

10. OM TE WETEN



Lang wachten

David is nog maar een jongen als Samuel hem koning maakt. Maar het duurt nog heel lang voordat David echt koning ís! Als Samuel David zalft, is Saul nog koning. Pas als David dertig jaar oud is en Saul dood is, wordt David koning. David regeert veertig jaar als koning. Hij is niet de eerste, maar wel de bekendste koning van Israël.

De jongste

David is de jongste van acht jongens. In de tijd van de Bijbel was de oudste zoon de belangrijkste: hij volgde later zijn vader op als hoofd van de familie. Daarom denkt Samuel eerst ook dat Davids oudste broer Eliab de nieuwe koning zal worden. Van de jongste uit het gezin verwachtten de mensen geen grote dingen. Maar God kijkt niet naar leeftijd of je plek in het gezin. Hij kijkt naar de binnenkant, naar je hart, en of je op Hem vertrouwt.

11. OM OVER TE PRATEN



Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 'weetvragen' en 'denkvragen'. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar

- Waarom stuurt God Samuel naar het gezin van Isai?
- Samuel denkt dat Eliab de nieuwe koning wordt. Weet jij waarom?
- Stel dat er iemand uit jouw familie koning of koningin moet worden. Wie zou je kiezen en waarom?
- David is niet thuis. Waar is hij? Waarom wordt hij geroepen?
- Wat zegt God tegen Samuel als David binnenkomt?
- Wat doet Samuel als hij weet dat God David heeft uitgekozen om koning te zijn?

8-12 jaar

- Hoe zou jij je hebben gevoeld als jij een van Davids broers was geweest? Dat jij niet werd uitgekozen, maar je kleine broertje wel?
- Waarom kiest God David uit om koning te worden?
- God zegt: "Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is."
 - Vind jij wat je aan de buitenkant van mensen ziet belangrijk?
 - Vind je je eigen buitenkant belangrijk? Of meer je binnenkant? Of allebei?
 - Hoe kun je bij mensen meer leren letten op de binnenkant? Want je ziet de buitenkant toch altijd het eerst? Hoe doe je dat dan?

David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

4-8 jaar

Wie kies jij?

God kiest één van de zonen van Isaï om koning te worden. De kinderen kiezen ook.

Wat heb je nodig?

- een zachte bal

Aan de slag:

- De kinderen zitten in een kring op de grond.
- Eén van de kinderen krijgt de bal.
- Het kind rechts van hem of haar kiest een kind en noemt de naam van dat kind.
- Het kind met de bal rolt de bal naar dit kind.
- Het kind dat rechts van dat kind zit, kiest een naam, de bal wordt erheen gerold, enzovoort.
- De kinderen moeten tegelijkertijd ook tellen: elke achtste keer noemt het kind dat aan de beurt is niet de naam van een kind uit de groep, maar: David!
- Het kind met de bal mag dan zelf weten naar wie het de bal rolt.



Tips

- Voor kleuters is 'rechts' nog een lastig begrip. Je kunt de kinderen die de bal krijgen, zelf een kind laten kiezen en zijn naam laten noemen.
- Als kinderen het lastig vinden om tot acht te tellen, kun je dit achterwege laten. De kinderen mogen dan zelf weten wanneer ze een naam uit de groep kiezen of 'David' zeggen.
- Is er een kind in de groep dat David heet? Dan moet iedere achtste keer de bal naar deze David.

8-12 jaar

Kijken naar het hart

God zegt dat de mensen het eerst naar de buitenkant kijken, maar dat Hij kijkt naar de binnenkant, het hart. De kinderen knutselen een spiegel in een hartvorm.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad op wit karton
- een plastic spiegelkje (uit flexibele vellen, deze spiegels zijn te knippen)

En verder:

- verf en verfwasten of mozaïeksteentjes
- scharen
- lijm

Aan de slag:

- De kinderen knippen het buitenste hart uit.
- De kinderen knippen het binnenste hart uit.
- Ze knippen een spiegel uit het vel, net iets groter dan het gat dat is ontstaan door het uitknippen van het binnenste hart.
- Ze plakken het spiegelkje achter het binnenste hart.
- De kinderen versieren de mal van het hart met verf of mozaïeksteentjes.

David wordt koning

1 Samuel 16:1-13

8-12 jaar

Bij elkaar naar binnen kijken

Voor God is het belangrijk hoe je van binnen bent. De kinderen leren een beetje elkaars binnenkant kennen.

Wat heb je nodig?

- Per kind:
- het werkblad
 - een pen

Aan de slag:

- De kinderen lopen door de ruimte terwijl ze één hand omhooghouden.
- Op een teken moeten de kinderen die dicht bij elkaar staan, elkaar een high five geven.
- De tweetallen die nu zijn ontstaan, zoeken op het werkblad van de ander iets wat bij hem of haar past. Daar zetten ze hun naam bij.
- Opnieuw lopen alle kinderen door de ruimte en worden er nieuwe tweetallen gevormd. Weer zoeken de kinderen iets dat bij hen past.
- Lukt het de kinderen hun werkblad vol te krijgen met negen verschillende namen?
- Deel met elkaar welke mooie binnenkanten de kinderen van elkaar hebben geleerd.



Werkblad (8-12 jaar) Bij elkaar naar binnen kijken
David wordt koning

BIJ ELKAAR NAAR BINNEN KIJKEN
Deel met elkaar hoe je van binnen bent. Deel met elkaar hoe je van buiten wordt gezien.

1. IK WIL MET DE KINDEREN IN DE RUIMTE STAAN. NAAM: _____	4. IK WIL DE KINDEREN BIJ MIJN FINGERS. NAAM: _____	7. MIJN WILDE, DAT DIE IK... NAAM: _____
2. IK WIL VEEL VAN OUD. NAAM: _____	5. IK WIL MIJN BEST OP OUD TE ZIJN VOOR DE KINDEREN IN DE RUIMTE. NAAM: _____	8. IK WIL EEN FROUDE VERHOUDING. NAAM: _____
3. IK WIL VEEL OMGEFENDE VAN DE WERKBLAD. NAAM: _____	6. IK WIL MIJN FINGERS BIJ MIJN FINGERS. NAAM: _____	9. ALS IK MIJ VERHOEDIG VEEL, ZAL IK MIJN FINGERS... NAAM: _____

nBg Bijbel Basics Werkblad

8-12 jaar

Binnenstebuiten

De binnenkant is soms anders dan wat je van buiten ziet. De kinderen zien dat met dit proefje.

Wat heb je nodig?

- een fles met water
- een vriezer of een koelbox

Aan de slag:

- Leg de fles met water in de vriezer.
- Laat de fles ongeveer anderhalf uur in de vriezer. Zorg ervoor dat het water nog niet is bevroren. Het water moet dus nog vloeibaar zijn.
- Pak voorzichtig de fles uit de

vriezer.

- Wat zien de kinderen vanaf de buitenkant?
- Is de buitenkant hetzelfde als de binnenkant? Sla één keer flink met je hand tegen de fles.
- Wat gebeurt er?

Uitleg:

Het water is onder het vriespunt, maar is nog niet vast geworden. Op het moment dat het flesje wordt opgepakt en ertegenaan wordt geslagen, wordt het water als het ware verstoord en kristalliseert het tot ijs.

Tip
Is er geen vriezer in het gebouw? Breng de bevroren fles mee in een koelbox.



Tip
Is er geen even aantal kinderen? Doe dan zelf mee. Zijn er minder dan negen kinderen? Dan kunnen de kinderen hun naam bij meer dingen invullen.



Tip
In de Samenleesbijbel op bladzijde 508-510 vind je nog meer ideeën.

David wordt koning

1 Samuel 16:1-13



14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25



Tip

- Ga in een kring staan en houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een zin uitspreken, of spreek alles samen uit.

COLOFON

Tekst: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling Bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut
Illustratie + werkblad 4-6 jaar: NBG/Paul Oole
Werkbladen 4-8 jaar: NBG/Linda Bikker
Strip: NBG/Bart den Heeten
Ontwerp: Frivista/Walvis & Mosmans
DTP: Villa Grafica



134

Isaï liet zijn zoon David komen.
Toen zei de Heer tegen Samuel:
'Dit is degene die ik uitgekozen heb
om koning te zijn.'

1 SAMUEL 16:12

nBg



134

Isaï liet zijn zoon David komen.
Toen zei de Heer tegen Samuel:
'Dit is degene die ik uitgekozen heb
om koning te zijn.'

1 SAMUEL 16:12

nBg



Werkblad (4-6 jaar) | Herder en koning
David wordt koning



Werkblad (4-8 jaar) | Van herder tot koning
David wordt koning



Werkblad (4-8 jaar) | Van herder tot koning
David wordt koning





134

Maar de Heer zei tegen Samuel:
'Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk.
Daar kijken mensen altijd eerst naar,
maar ik let erop hoe een mens van binnen is.'

1 SAMUEL 16:7

nBg



134

Maar de Heer zei tegen Samuel:
'Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk.
Daar kijken mensen altijd eerst naar,
maar ik let erop hoe een mens van binnen is.'

1 SAMUEL 16:7

nBg

Werkblad (8-12 jaar) | Binnenstebuiten David wordt koning

De Heer zei tegen Samuel: 'Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is.'

1 Samuel 16:7



LANG WACHTEN

David is nog maar een jongen als Samuel hem koning maakt. Maar het duurt nog heel lang voordat David echt koning is! Als Samuel David zalft, is Saul nog koning. Pas als David dertig jaar oud is en Saul dood is, wordt David koning. David regeert veertig jaar als koning. Hij is niet de eerste, maar wel de bekendste koning van Israël.



DE JONGSTE

David is de jongste van acht jongens. In de tijd van de Bijbel was de oudste zoon de belangrijkste: hij volgde later zijn vader op als hoofd van de familie. Daarom denkt Samuel eerst ook dat Davids oudste broer Eliab de nieuwe koning zal worden. Van de jongste uit het gezin verwachtten de mensen geen grote dingen. Maar God kijkt niet naar leeftijd of je plek in het gezin. Hij kijkt naar de binnenkant, naar je hart, en of je op Hem vertrouwt.

WAT HEB JE NODIG?

* EEN FLES MET WATER * EEN VRIEZER



BINNENSTEBUITEN

De binnenkant is soms anders dan wat je van buiten ziet. Dat zie je met dit proefje.



TIP:
ZORG ERVOOR DAT HET WATER NOG NIET IS BEVROREN. HET WATER MOET DUS NOG VLOEIBAAR ZIJN.

WAT ZIE JE VANAF DE BUITENKANT?



WAT GEBEURT ER?

Werkblad (8-12 jaar) | Kijken naar het hart
David wordt koning



KIJKEN NAAR HET HART

God zegt dat de mensen het eerst naar de buitenkant kijken, maar dat Hij kijkt naar de binnenkant, het hart.
Knutsel een spiegel in een hartvorm.



Werkblad (8-12 jaar) | Bij elkaar naar binnen kijken
David wordt koning



BIJ ELKAAR NAAR BINNEN KIJKEN

Voor God is het belangrijk hoe je van binnen bent.
Door deze opdracht leer je een beetje elkaars binnenkant kennen.

<p>1. IK VIND HET BELANGRIJK OM EERLIJK TE ZIJN.</p> <p>NAAM:</p>	<p>4. IK VOEL ME GELUKKIG BIJ MIJN FAMILIE.</p> <p>NAAM:</p>	<p>7. WAT IK BELOOF, DAT DOE IK.</p> <p>NAAM:</p>
<p>2. IK HOUD VEEL VAN GOD.</p> <p>NAAM:</p>	<p>5. IK DOE MIJN BEST OM GOED TE ZIJN VOOR DE KINDEREN IN MIJN KLAS.</p> <p>NAAM:</p>	<p>8. IK BEN EEN TROUWE VRIEND(IN).</p> <p>NAAM:</p>
<p>3. IK BEN VAAK ONDER DE INDRUK VAN DE NATUUR.</p> <p>NAAM:</p>	<p>6. IK VOEL ME FIJN ALS IK ANDERE MENSEN KAN HELPEN.</p> <p>NAAM:</p>	<p>9. ALS IK ME VERDRIETIG VOEL, DURF IK DAT TE LATEN MERKEN.</p> <p>NAAM:</p>