

Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Samuel. We lezen hoe God Samuel roept in de tempel. En hoe Samuel later Saul tot koning maakt.

Op deze zondag staat **1 Samuel 3:1-18** centraal: God roept Samuel. Als Samuel Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Samuel die antwoordt als God hem roept. Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Samuel die eerlijk aan Eli vertelt wat God tegen hem gezegd heeft.



2. WELKE PLEK HEEFT HET VERHAAL IN DE BIJBEL ?

Nadat het volk van Israël het land Kanaän veroverd heeft (dat staat in het Bijbelboek Jozua, zie ook *Bijbel Basics – Rachab verstoopt spionnen op haar dak* en *De Israëlieten veroveren Jericho*), is er in het begin niet één duidelijke leider (dat lees je in het boek Rechters). De rechters helpen de Israëlieten om zich tegen de vijanden te verdedigen. Maar de Israëlieten willen meer zekerheid, ze willen één koning voor alle stammen van Israël. De boeken 1 en 2 Samuel vormen oorspronkelijk één boek, en gaan over dit koningschap in Israël. De profeet Samuel is de laatste rechter en wijst eerst Saul (zie *Bijbel Basics – Samuel maakt Saul koning*) en later David (zie *Bijbel Basics – David wordt koning*) aan als koning.

Het eerste boek (1 Samuel) gaat over het koningschap van Saul, tot zijn dood. Het tweede boek (2 Samuel) gaat over het koningschap van David.

Samuels leven heeft een bijzonder begin. Zijn moeder Hanna kan geen kinderen krijgen. Op een dag bidt ze tot God of ze een zoon mag krijgen. Als ze een zoon krijgt, zal ze hem teruggeven aan God, belooft ze. En ze krijgt een zoon: Samuel.

Als Samuel nog een kleine jongen is, brengt Hanna hem naar de tempel in Silo. Samuel blijft in de tempel om God te dienen. De priester Eli zorgt voor Samuel.

Maar de zonen van Eli gedragen zich slecht. Zij zijn priester, net als hun vader, maar ze maken misbruik van hun positie. Eli en zijn zonen worden gestraft door God, zij zullen sterven. In plaats van Eli en zijn zonen wordt Samuel priester en leider van het volk.



Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

3. WAAR GAAT HET BIJBELVERHAAL OVER?

Wanneer God Samuel roept, herkent Samuel Gods stem niet. In die tijd sprak God bijna nooit tot iemand, en zagen de mensen God ook niet in dromen. Samuel heeft Gods stem niet eerder gehoord en kan zijn stem dus niet herkennen.

Als God Samuel roept, slaapt Samuel op een bijzondere plek: in de tempel, bij de heilige kist van de Heer. Dat is de plek waar God spreekt tot de persoon die zijn woorden moet doorgeven aan het volk van Israël (zie Exodus 25:22 en Numeri 7:89). Samuel wordt later dan ook de leider die Gods stem hoort en Gods woorden zal doorgeven aan de Israëlieten.

God roept Samuel drie keer. Samuel loopt drie keer naar Eli, in de veronderstelling dat die hem roept. Maar dan begrijpt Eli dat God Samuel roept. Nu weet Samuel wat hij moet doen. En als God voor de vierde keer roept, zegt hij: 'Ik luister.'

Samuels naam betekent zoiets als: God luistert. Toen Samuels moeder Hanna om een zoon had gebeden, heeft God geluisterd. Daarom gaf ze haar zoon deze naam. En nu luistert Samuel naar God.

Het eerste wat God aan Samuel vertelt, is niet het leukste om te horen. God zegt dat Hij Eli en zijn zonen zal straffen. Eerder had een profeet ook al aan Eli verteld dat God hem zou straffen. Eli en zijn zonen worden gestraft omdat de zonen van Eli zich slecht gedragen. Daarover lees je in 1 Samuel 2:12-33. De profeet die Eli al vertelde over Gods straf, heeft Eli ook verteld dat Samuel de plaats van Eli's zonen zal innemen. In 1 Samuel 2:34-36 lees je al dat Samuel de nieuwe priester zal worden.

De volgende morgen vraagt Eli aan Samuel wat God tegen hem gezegd heeft. Samuel is bang om het aan Eli te vertellen, maar toch vertelt hij alles. Daarmee laat Samuel zien dat hij echt luistert én doet wat God van hem vraagt.

Dit gesprek met Eli is de eerste keer dat Samuel namens God een moeilijke boodschap moet brengen, maar het is niet de laatste keer. Zijn hele leven staat Samuel tussen het volk en God in. Als priester mag hij voor het volk offers brengen, en God om vergeving vragen. En als profeet moet hij Gods woorden aan het volk doorgeven.

In 1 Samuel 3:19 lezen we dat God Samuel helpt.



Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

4. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van 1 Samuel 3:10.

124

Toen kwam de Heer naar Samuel toe.
En net als de andere keren riep hij:
'Samuel, Samuel!' En Samuel zei:
'Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.'

1 SAMUEL 3:10

nBg

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met de tekst van 1 Samuel 3:18.

124

Toen vertelde Samuel alles. Hij verborg niets voor Eli. En Eli zei tegen Samuel:
'God is de Heer. Hij zal doen wat hij het beste vindt.'

1 SAMUEL 3:18

nBg

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar

Moment met de kinderen in de dienst

- deze woorden op een vel papier of op de beamer: / Eli / Samuel / tempel / slapen / God roept vier keer / 'Spreek, Heer, ik luister'.

4-8 jaar

Om te beginnen:

Hoor en herken het geluid

- verschillende voorwerpen, zoals een sleutelbos, een doosje lucifers, een zak knikkers, een pak hagelslag, enzovoort
- een doos of een tas

Om te doen: (H)oren

Per kind:

- het werkblad met de oren en de tekst 'Spreek, Heer, ik luister.'
- een strook gekleurd papier

En verder:

- een nietmachine
- lijm

- scharen of prikpenen en prikklappen
- kleurpotloden of viltstiften
- stickers, diamantjes, stof, enzovoort

Om te doen: Hoor je mij?

- een stuk touw van 3 meter
- een schaar
- twee plastic bekertjes
- twee halve lucifers of tandenstokers

Om te doen:

Goed luisteren en spreken!

- Woorden uit het Bijbelverhaal: Eli, tempel, priester, roepen, heilige kist, enzovoort.
- Zinnetjes zoals:
'Samuel woont in de tempel.'
'Wat kan ik voor u doen?'
'Het is de Heer die je roept.'
'Spreek, Heer, ik ben uw dienaar.'

8-12 jaar

Bijbelverhaal

- een Bijbel

Om te doen:

Verborgen woorden

- Per tweetal:
- het werkblad
 - een pen

En verder:

- briefjes of post-its met de ontbrekende woorden:
 - blind
 - dromen
 - tempel
 - Eli
 - bed
 - Heer
 - herkende
 - derde
 - geroepen
 - dienaar

Om te doen: Verborgen letters

- het werkblad
- een pen

Om te doen:

De waarheid aan het licht

- een flesje cola (500 ml)
- een pak melk



Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

In de kerkdienst



6. MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Samuel geeft de woorden van God door

Eli is een volwassen man, Samuel nog een kleine jongen. Doorgaans worden de woorden van God door een volwassene aan kinderen doorgegeven, nu is het andersom.

Wat heb je nodig?

- Deze woorden op een vel papier of op de beamer: / Eli / Samuel / tempel / slapen / God roept vier keer / 'Spreek, Heer, ik luister'.

Aan de slag:

- Lees de woorden hardop voor.
- Vraag de kinderen of ze aan de hand van deze woorden weten om welk Bijbelverhaal het gaat.
- Vertel de kinderen dat in dit verhaal een kind woorden van God doorgeeft aan een volwassene.
- Is er een kind dat het verhaal kent? Laat hem of haar het verhaal kort vertellen aan de volwassenen en kinderen in de kerkzaal.



Tip

Kennen de kinderen het verhaal niet, of wil je niet te veel van het verhaal weggeven? Gebruik dan de binnenkomeer voor de kinderen van 4-8 jaar (Om te beginnen) in het kindermoment.

Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar

Hoor en herken het geluid

Samuel herkent de stem van God eerst niet. De kinderen proberen het geluid te herkennen dat bij een bepaald voorwerp hoort.

Wat heb je nodig?

- verschillende voorwerpen, zoals een sleutelbos, een doosje lucifers, een zak knikkers, een pak hagelslag, enzovoort
- een doos of een tas

Aan de slag:

- De kinderen doen hun ogen dicht.
- Eén kind pakt een voorwerp uit de doos en maakt er geluid mee.
- Wie van de kinderen weet welk voorwerp bij het geluid hoort?
- Speel het spel opnieuw. Een ander kind mag nu het voorwerp kiezen.

8-12 jaar

Vertel alles door!

Samuel vertelt aan Eli alles wat hij van God heeft gehoord. Vertellen de kinderen ook alles wat ze te horen krijgen?

Aan de slag:

- Drie kinderen spelen het spel, de overige kinderen luisteren mee.
- Twee van de drie kinderen die het spel spelen, verlaten de ruimte.
- Lees dit verhaaltje rustig en langzaam voor:
Samuel woont in de **tempel**. Hij helpt **Eli**, die bijna helemaal **blind** is. Samuel gaat naar **bed**. Hij slaapt dicht bij de heilige **kist** van de Heer. Vroeg in de **ochtend** roept God Samuel. Samuel loopt naar Eli, maar Eli zegt: Ik riep niet, ga maar weer **slapen**. Na **drie** keer begrijpt Eli dat God het is die **roept**. Dan roept God voor de **vierde** keer. Samuel **luistert goed** naar wat God hem vertelt.

- De vetgedrukte woorden zijn kernwoorden waar de kinderen punten mee kunnen verdienen. Deze woorden zijn belangrijk om te worden doorverteld. Maar de kinderen weten van tevoren niet om welke woorden het gaat.
- Het kind en de rest van de groep luisteren goed.
- Eén kind komt terug in de ruimte. Het eerste kind vertelt het verhaal aan dat kind.
- Nu komt het derde kind. Het tweede kind vertelt het verhaal aan het derde kind.
- Nu vertelt het derde kind het verhaal aan de hele groep. Wat is er van het verhaal overgebleven? Hoeveel vetgedrukte woorden heeft het kind genoemd? Voor ieder genoemd woord krijgt het kind een punt.
- Verdeel eventueel de rollen opnieuw en speel het spel nog een keer met een ander verhaal.



Tips

- Wil je het spel makkelijker maken? Leg de voorwerpen dan naast elkaar neer. De kinderen weten dan vooraf uit welke voorwerpen ze kunnen kiezen.
- Wil je het spel moeilijker maken? Laat dan twee voorwerpen tegelijk horen.

Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

8. GEBED



Trouwe God,
U roept Samuel, maar hij herkent uw stem niet.
Totdat Eli hem vertelt dat U hem roept.
Soms weten wij ook niet dat U ons roept.
Dat U iets tegen ons wilt zeggen.
Gelukkig blijft U roepen.
En gelukkig zijn er mensen die ons willen helpen
om te ontdekken wat U tegen ons wilt zeggen.
Dank U wel dat U altijd dicht bij ons wilt zijn, net
als bij Samuel.
Amen.

Tip



Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in het midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL



4-8 jaar

Bij 1 Samuel 3:1-4:1

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit te leggen.



Samuel wordt geroepen

'Papa! Mama!' roept Samuel blij. Hij rent naar zijn ouders toe. Het is alweer een jaar geleden dat hij ze heeft gezien. Eén keer per jaar komen ze naar de tempel waar Samuel werkt.

Zijn vader tilt hem op. Samuel slaat zijn armen om Hanna, zijn moeder, heen.

'Samuel, kijk eens wat ik voor je heb gemaakt!'

Zijn moeder haalt nieuwe kleren uit haar tas. Samuel gaat dicht tegen haar aan zitten.

'Mama, waarom woon ik niet bij jullie?' vraagt hij.
'Dat weet je toch wel,' antwoordt ze.
Samuel knikt. Hij kent het verhaal wel. Maar hij wil het graag nog een keer horen.

Hanna vertelt.

'Vroeger dacht ik dat ik geen kinderen kon krijgen. Elk jaar ging ik samen met je vader naar de tempel in Silo toe. Wat voelde ik me verdrietig. Ik ben niets waard, dacht ik. Ik kan niet eens kinderen krijgen. Op een dag ging ik naar deze tempel. Ik vertelde God over mijn verdriet.'

Zijn moeder wijst. 'Kijk, dáár stond ik, en ik zei: "God, geef mij alstublieft een zoon. Dan beloof ik dat ik hem aan U terug zal geven."'

'Toen kwam de priester Eli toch, mam?'

Samuels moeder knikt. 'Hij zat bij de ingang van de tempel en hij dacht dat ik dronken was. Ik vertelde hem alles.'

"De God van Israël zal je geven wat je gevraagd hebt," zei hij.

God gaf jou aan ons. We waren zo blij. En ik heb jou teruggegeven aan God. Daarom woon je nu hier en niet bij ons.'

Samuel vindt het jammer dat de dagen altijd zo snel gaan als zijn ouders er zijn. Voordat hij het weet gaan ze weer naar huis.

In de tempel slaapt Samuel op een heel bijzondere plek. Dicht bij de heilige kist. Het is de plek waar God spreekt, maar dat weet Samuel nog niet, want hij heeft God nog nooit horen spreken.

Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

‘Samuel, Samuel!’
Samuel wrijft in zijn ogen, het is nog vroeg. Dan springt hij van zijn slaapmat. Eli roept hem! Hij loopt vlug naar Eli’s kamer. De oude Eli is bijna blind. ‘Wat kan ik voor u doen?’ zegt Samuel als hij bij Eli’s bed staat. Eli kijkt hem verbaasd aan. ‘Ik heb je niet geroepen, jongen. Ga maar weer slapen.’ Als Samuel weer op zijn slaapmat ligt, roept God opnieuw. Toch Eli, denkt hij, zie je wel. Hij loopt naar hem toe. ‘Ik heb je echt niet geroepen,’ zegt Eli nog een keer.
Samuel begrijpt er niets van. Hij hoorde zo duidelijk een stem. Zachtjes loopt hij terug naar zijn slaapplek. Als hij weer op zijn slaapmat ligt, hoort hij de stem opnieuw.
‘Samuel, Samuel!’
Weer gaat Samuel naar Eli. ‘Ik weet het!’ zegt Eli dan. ‘Het is de Heer die je roept. Als je zijn stem nog een keer hoort, zeg dan maar: “Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.”’
Samuel gaat terug naar zijn slaapmat bij de heilige kist. Slapen kan hij niet meer. Stel je voor dat God hem roept!
Dan hoort hij: ‘Samuel, Samuel!’
‘Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister,’ zegt hij met een trillende stem. God vertelt wat Hij gaat doen. ‘Ik ga de

zonen van Eli straffen, omdat ze niet naar Mij luisteren.’
Wat een verdrietig bericht.
De volgende dag wil Eli weten wat God gezegd heeft. Samuel vertelt alles. Eli luistert stil. Dan zegt hij zacht: ‘God is de Heer, Hij zal doen wat Hij het beste vindt.’

Vanaf die dag praat God vaker met Samuel en God helpt Samuel ook. Samuel vertelt alles aan het volk van Israël.

8-12 jaar

1 Samuel 3:1-4:1

Samuel wordt profeet

De Heer roept Samuel

De jonge Samuel werkte voor de Heer. Hij hielp Eli, die bijna helemaal blind was. De Heer sprak in die tijd bijna nooit tegen iemand. En de mensen zagen hem ook niet in dromen.
Op een nacht sliep Eli in zijn kamer. Samuel sliep in de tempel, dicht bij de heilige kist van de Heer. Heel vroeg in de ochtend riep de Heer Samuel. ‘Ja?’ zei Samuel, en hij liep vlug naar Eli. Hij zei tegen Eli: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Maar Eli zei: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen.’ En Samuel ging terug naar bed.

De Heer roept Samuel nog twee keer

Toen riep de Heer Samuel nog een keer. En weer stond Samuel op en ging naar Eli. Hij zei tegen Eli: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Maar Eli zei: ‘Nee, jongen, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen.’
Samuel herkende de stem van de Heer nog niet. Want de Heer had nog nooit eerder tegen hem gesproken.
Voor de derde keer riep de Heer Samuel. En weer stond Samuel op en ging naar Eli. En weer vroeg hij aan Eli wat er was. Toen begreep Eli dat Samuel steeds geroepen werd door de Heer. Daarom zei Eli: ‘Ga weer slapen. En als je geroepen wordt, zeg dan: “Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.”’ Samuel ging terug naar bed.

Samuel luistert naar de Heer

Toen kwam de Heer naar Samuel toe. En net als de andere keren riep hij: ‘Samuel, Samuel!’ En Samuel zei: ‘Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.’
De Heer zei: ‘Let goed op! Ik ga in Israël iets vreselijks doen. Iedereen die het hoort, zal ervan schrikken. Ik ga nu doen wat ik tegen Eli gezegd heb. Ik zal zijn familie straffen, omdat zijn zonen slechte dingen gedaan hebben. Dat heb ik hem verteld. Hij wist dat zijn zonen geen

eerbied voor mij hadden. Maar hij heeft hen nooit gestraft. Daarom staat mijn besluit vast. Geen enkel offer kan hun slechte gedrag goedmaken.’

Eli vraagt wat de Heer gezegd heeft

De volgende ochtend stond Samuel op. Hij zette de deuren van de tempel open. Hij was bang om aan Eli te vertellen wat de Heer gezegd had.
Maar Eli riep Samuel bij zich, en hij vroeg: ‘Wat heeft de Heer tegen je gezegd? Je moet me alles vertellen. Je mag niets voor me verbergen. Denk erom dat God je zal straffen als je ook maar één ding niet vertelt.’
Toen vertelde Samuel alles. Hij verborg niets voor Eli. En Eli zei tegen Samuel: ‘God is de Heer. Hij zal doen wat hij het beste vindt.’

De Heer helpt Samuel

Samuel groeide op en de Heer hielp hem. De Heer liet alles gebeuren wat Samuel zei. In heel Israël, van noord tot zuid, wist iedereen dat Samuel de profeet van de Heer was. In de jaren daarna was de Heer veel vaker in Silo. Hij sprak dan met Samuel. En Samuel vertelde alles aan het hele volk van Israël.

Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

10. OM TE WETEN



Samuel

Nadat de Israëlieten in het land Kanaän zijn gaan wonen, hebben ze verschillende leiders gehad. Maar steeds weer luisterde het volk niet naar God. Op een bepaald moment krijgen de Israëlieten een nieuwe leider: de profeet Samuel. Naar hem zijn de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel genoemd.

Tempel

In Nederland is bijna in ieder dorp wel een kerk te vinden. In de tijd waarin het verhaal van Samuel speelt, was er ook in ieder dorp een heilige plek. Samuel woont en werkt in de tempel in het dorp Silo. Een tempel was een speciale plaats waar God geëerd werd. Maar de tempel in Silo was wel extra bijzonder. Niet alleen omdat de priester Eli daar woonde, maar vooral omdat de heilige kist er bewaard werd.

De heilige kist

De heilige kist van God was heel belangrijk en heilig. In die kist werden de twee stenen platen met de tien belangrijkste regels bewaard. Die had Mozes van God gekregen. Door de heilige kist is God steeds dicht bij de mensen. Omdat de kist zo bijzonder was, was hij ook heel mooi versierd. Boven op de kist stonden twee engelen met vleugels. En de hele kist was bedekt met een laagje goud.

Als de kist verplaatst moest worden, werden er twee lange stokken door ringen gestoken die onder aan de kist zaten. Zo kon de kist verplaatst worden zonder dat hij aangeraakt hoefde te worden. Want dat mocht niet.

11. OM OVER TE PRATEN



Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 'weetvragen' en 'denkvragen'. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar

- Waarom woont Samuel in de tempel bij Eli?
- Op welke bijzondere plek slaapt Samuel in de tempel?
- Als jij in bed ligt, wat kun je dan zien en horen?
- Wat gebeurt er met Samuel als hij in bed ligt?
- Hoe denk je dat de stem van God klinkt?
- Wil jij door God worden geroepen?
- Wat zou je dan willen dat God tegen je zegt?

8-12 jaar

- Vertel in je eigen woorden wat voor slecht nieuws Samuel aan Eli moet vertellen.
- Samuel is bang om dit aan Eli te vertellen. Waar zou hij bang voor zijn, denk je?
- Heb jij weleens iets moeilijks moeten vertellen? Waren er toen dingen die je iets anders vertelde, of niet vertelde?
- Wat vind jij van de reactie van Eli?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar *Samuel hoort 's nachts een stem* (Alles wordt nieuw II,8) of *Samuel* (Elly & Rikkert).



Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

13. OM TE DOEN



4-6 jaar

(H)oren

Als God Samuel opnieuw roept, zegt Samuel: 'Spreek, Heer, ik luister.'

De kinderen maken een hoed met oren. Samuel wil horen wat God zegt.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad met de oren en de tekst 'Spreek, Heer, ik luister'
- een strook gekleurd papier

En verder:

- een nietmachine
- lijm
- scharen of prikpenen en priklappen
- kleurpotloden of viltstiften
- stickers, diamantjes, stof, enzovoort

Aan de slag:

- De kinderen kleuren de oren in en knippen of prikken ze uit.
- Meet de hoofdomtrek van elk kind met een strook papier en maak de uiteinden van de strook vast met een nietmachine.
- Plak de oren aan de zijkanten op de strook.
- De kinderen kleuren de tekst: 'Spreek, Heer, ik luister.'
- Ze knippen of prikken de tekst uit en plakken die op hun muts.
- Ze maken de muts af door hem te versieren.

4-8 jaar

Hoor je mij?

Samuel hoort Gods stem en hij luistert.

In het volgende proefje kunnen de kinderen elkaar horen en naar elkaar luisteren via een touwtje.

Wat heb je nodig?

- een stuk touw van 3 meter
- een schaar
- twee plastic bekertjes
- twee halve lucifers of tandenstokers

Aan de slag:

- Prik met een schaar een gaatje in de onderkant van de bekertjes.
- Steek één uiteinde van het touw aan de onderkant door het gaatje van het bekertje.
- Steek het andere uiteinde van het touw aan de onderkant door het gaatje van het andere bekertje.
- Bind een halve lucifer of tandenstoker aan het uiteinde van beide touwen.
- Geef twee kinderen allebei een bekertje en laat ze zo ver uit elkaar staan tot het touw strak staat.
- Eén kind houdt de beker bij zijn mond en het andere kind houdt de beker bij zijn oor.
- Het kind fluistert iets in zijn beker waar de ander naar luistert.
- Kan het kind met de beker bij het oor horen wat er is gezegd?
- Draai de rollen om.

Tips



- Is er weinig tijd? Bereid de eerste vier stappen dan vóór de kinderdienst voor.
- Als de kinderen ouder zijn dan zes jaar, kun je hen zelf een bekertjestelefoon laten maken.

Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1



4-8 jaar

Goed luisteren en spreken!

Samuel luistert naar God en geeft antwoord als Hij roept.

De kinderen fluisteren in het spel woorden of zinnen uit het Bijbelverhaal aan elkaar door.

Horen de kinderen welke woorden er zijn doorgegeven?

Wat heb je nodig?

- Woorden uit het Bijbelverhaal: Eli, tempel, priester, roepen, heilige kist, enzovoort.
- Zinnetjes zoals:
'Samuel woont in de tempel.'
'Wat kan ik voor u doen?'
'Het is de Heer die je roept.'
'Spreek, Heer, ik ben uw dienaar.'

Aan de slag:

- De kinderen zitten in een kring.
- Eén kind kiest een woord uit het Bijbelverhaal en fluistert dit heel zachtjes in het oor van het kind dat naast hem of haar zit.
- Het doorfluisteren van het woord mag maar één keer.
- Het kind fluistert het woord in het oor van het kind dat daarnaast zit enzovoort, totdat het woord de hele kring rond is.
- Het laatste kind in de kring zegt hardop wat het verstaan heeft.
- Het spel begint opnieuw.
- Om het spel moeilijker te maken kun je in plaats van woorden ook korte zinnen doorfluisteren.

8-12 jaar

Verborgene woorden

Samuel houdt niets voor Eli verborgen, maar vertelt hem alles.

In de volgende opdracht zoeken de kinderen de verborgen woorden uit het Bijbelgedeelte.

Wat heb je nodig?

Per tweetal:

- het werkblad
- een pen

En verder:

- briefjes of post-its met de ontbrekende woorden:
 - blind
 - dromen
 - tempel
 - Eli
 - bed
 - Heer
 - herkende
 - derde
 - geroepen
 - dienaar

Aan de slag:

- De tweetallen krijgen het werkblad met het Bijbelgedeelte. In het Bijbelgedeelte ontbreken woorden.
- De woorden liggen verspreid door de ruimte.
- De kinderen zoeken het eerste briefje en lezen het woord. Het briefje laten ze liggen.
- Ze lopen terug naar het werkblad en kijken waar het woord moet worden ingevuld. Dit doen ze met behulp van de rest van de zinnen.
- Lukt het de kinderen om de juiste woorden te vinden, en om net als Samuel niets van het Bijbelgedeelte verborgen te houden?



Tip

Je kunt deze opdracht ook doen tijdens het lezen van het Bijbelgedeelte, zodat de kinderen gericht lezen en luisteren.

Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

8-12 jaar

Verborgene letters

Samuel houdt niets voor Eli verborgen, maar vertelt hem eerlijk wat God tegen hem gezegd heeft. In de volgende opdracht zoeken de kinderen de verborgen letters. Deze letters vormen een nieuwe zin.

Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad
- een pen

Aan de slag:

- De kinderen beginnen voor elke letter die ze zoeken steeds bij het sterretje in het midden.
- Ze volgen de pijlen en vinden de letters en de getallen. Deze vullen ze in in de vakjes.
- Als ze alles goed hebben gedaan, lezen ze een zin uit de Bijbel.

Oplossing:

Een eerlijk antwoord is fijn.
Spreuken 24:26



Werkblad (8-12 jaar) | Verborgene letters
Samuel wordt geroepen

VERBORGEN LETTERS
Samuel houdt niets voor Eli verborgen, maar vertelt hem eerlijk wat God tegen hem gezegd heeft. Zoek de verborgen letters. Deze letters vormen een nieuwe zin. Deze zoekt op het werkblad, grote knippen, zodat de kinderen makkelijk de letternummers volgen. Met deze eenzijdige ordes:

Letter 1: *	Letter 13: u r p r r u
Letter 2: p e e e	Letter 14: u a a e e
Letter 3: u	Letter 15: r e e
Letter 4: a	Letter 16: u e e e e
Letter 5: u e e e e e e e e e	Letter 17: e e u u u e
Letter 6: e e e e e e e	Letter 18: e e e
Letter 7: p e e e e e	Letter 19: u e e e e
Letter 8: r u e e e	Letter 20: u e
Letter 9: e e e e e	Letter 21: r e e e e e e e
Letter 10: u e e e e e e	Letter 22: u e
Letter 11: e e e e e e e	Getal 1: u r r u
Letter 12: e e e e	Getal 2: u e

E	L	K	R	E	
T	R	A	W	O	
S	E	*	E	F	
O	I	J	D	N	I
N	26	N	I	24	

OPLOSSING:

Spreuken _____ : _____

nBg Bijbel Basics Werkblad

Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1

8-12 jaar

De waarheid aan het licht

Samuel vertelt alles eerlijk aan Eli. Hij verbergt niks en maakt de boodschap niet mooier dan die is. In het volgende proefje ontdekken kinderen hoe eerlijkheid uitwerkt.

Wat heb je nodig?

- een flesje cola (500 ml)
- een pak melk

Aan de slag:

- Draai de dop van het flesje cola.
 - De kleur van de cola staat voor het slechte nieuws dat Samuel aan Eli moet vertellen.
- Drink één of twee slokjes cola, zodat er in de fles ruimte komt voor de melk.
 - Ondanks zijn angst om het nieuws aan Eli te vertellen, verbergt Samuel niks en maakt hij het nieuws niet mooier dan het is. Het wit van de melk staat voor de eerlijke woorden van Samuel: de waarheid.
- Giet langzaam een beetje melk in de cola.

- Draai de dop voorzichtig op de fles.
- Houd de fles een paar seconden op de kop en zet de fles weer neer.
- Wat zien de kinderen?
- Kijk met de kinderen tijdens de kinderdienst af en toe naar de fles. Wat zien ze gebeuren?
- Wat heeft dit met het Bijbelverhaal te maken?

Uitleg:

- Als je melk bij cola schenkt, ontstaat er een reactie. De prik van de cola komt vrij en daardoor zie je schuim. Ook zie je vlokken die de bruine kleur van de cola in zich opnemen, waardoor de vloeistof lichter wordt. Hoe langer je het flesje met cola en melk laat staan, hoe lichter de vloeistof wordt.
- Na een dag is de cola van bruin in lichtgeel veranderd. De waarheid komt aan het licht omdat Samuel alles eerlijk aan Eli heeft verteld.



Tip

In de *Samenleesbijbel* op bladzijde 480-483 vind je nog meer ideeën.



Tips

- Zijn er weinig kinderen? Geef iedereen dan een eigen flesje cola om de proef te doen. De kinderen kunnen het flesje mee naar huis nemen en kijken wat er verder met de cola gebeurt.
- Is de groep groot? Bereid de proef dan een dag van tevoren thuis voor. Doe de proef in de kinderdienst en laat de kinderen aan het eind het flesje zien van de vorige dag.

WAT HEB JE NODIG?

* EEN FLES COLA EN EEN PAK MELK.



Samuel wordt geroepen

1 Samuel 3:1-4:1



14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips



- Ga in een kring staan en houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een zin uitspreken, of spreek alles samen uit.

COLOFON

Tekst: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal
Hervertelling Bijbelverhaal: NBG/Willemijn de Weerd
Illustratie: NBG/Linda Bikker
Strip: NBG/Bart den Heeten
Ontwerp: Frivista/Walvis & Mosmans
DTP: Villa Grafica



124

Toen kwam de Heer naar Samuel toe.
En net als de andere keren riep hij:
'Samuel, Samuel!' En Samuel zei:
'Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.'

1 SAMUEL 3:10

nBg

124



Toen kwam de Heer naar Samuel toe.
En net als de andere keren riep hij:
'Samuel, Samuel!' En Samuel zei:
'Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.'

1 SAMUEL 3:10

nBg



Werkblad (4-6 jaar) | (H)oren
Samuel wordt geroepen



'Spreek, Heer, ik luister.'



124

Toen vertelde Samuel alles. Hij verborg niets voor Eli. En Eli zei tegen Samuel: 'God is de Heer. Hij zal doen wat hij het beste vindt.'

1 SAMUEL 3:18

nBg

124

Toen vertelde Samuel alles. Hij verborg niets voor Eli. En Eli zei tegen Samuel: 'God is de Heer. Hij zal doen wat hij het beste vindt.'

1 SAMUEL 3:18

nBg

Werkblad (8-12 jaar) | De waarheid aan het licht Samuel wordt geroepen

Toen vertelde Samuel alles. Hij verborg niets voor Eli. En Eli zei tegen Samuel: 'God is de Heer. Hij zal doen wat hij het beste vindt.'

1 Samuel 3:18

SAMUEL

Nadat de Israëlieten in het land Kanaän zijn gaan wonen, hebben ze verschillende leiders gehad. Maar steeds weer luisterde het volk niet naar God. Op een bepaald moment krijgen de Israëlieten een nieuwe leider: de profeet Samuel. Naar hem zijn de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel genoemd.



DE WAARHEID AAN HET LICHT

Samuel vertelt alles eerlijk aan Eli. Hij verborgt niks en maakt de boodschap niet mooier dan die is. In het volgende proefje ontdek je hoe eerlijkheid uitwerkt.



DE HEILIGE KIST

De heilige kist van God was heel belangrijk en heilig. In die kist werden de twee stenen platen met de tien belangrijkste regels bewaard. Die had Mozes van God gekregen. Door de heilige kist is God steeds dicht bij de mensen. Omdat de kist zo bijzonder was, was hij ook heel mooi versierd. Boven op de kist stonden twee engelen met vleugels. En de hele kist was bedekt met een laagje goud. Als de kist verplaatst moest worden, werden er twee lange stokken door ringen gestoken die onder aan de kist zaten. Zo kon de kist verplaatst worden zonder dat hij aangeraakt hoefde te worden. Want dat mocht niet.



WAT HEB JE NODIG?

* EEN FLES COLA EN EEN PAK MELK.

1

DRAAI DE POP VAN HET FLESJE COLA. DRINK EÉN OF TWEE SLOKJES COLA, ZODAT ER IN DE FLES RUIMTE KOMT VOOR DE MELK.



2

GIET LANGZAAM EEN BEETJIE MELK IN DE COLA. DRAAI DE POP VOORZICHTIG OP DE FLES.



3

HOUD DE FLES EEN PAAR SECONDEN OP DE KOP EN ZET DE FLES WEER NEER.



WAT ZIE JE?

4

KIJK AF EN TOE NAAR DE FLES.



WAT ZIE JE GEBEUREN?

WAT HEEFT DIT MET HET BIJBELVERHAAL TE MAKEN?

UITLEG

De kleur van de cola staat voor het slechte nieuws dat Samuel aan Eli moet vertellen. Ondanks zijn angst om het nieuws aan Eli te vertellen, verborgt Samuel niks en maakt hij het nieuws niet mooier dan het is. Het wit van de melk staat voor de eerlijke woorden van Samuel: de waarheid.

Werkblad (8-12 jaar) | Verborgen woorden

Samuel wordt geroepen



VERBORGEN WOORDEN

Samuel houdt niets voor Eli verborgen, maar vertelt hem alles. Zoek de verborgen woorden uit het Bijbelgedeelte.

1 Samuel 3:1-4:1

Samuel wordt profeet

De Heer roept Samuel

De jonge Samuel werkte voor de Hij hielp, die bijna helemaal was. De sprak in die tijd bijna nooit tegen iemand. En de mensen zagen hem ook niet in

Op een nacht sliep in zijn kamer. Samuel sliep in de, dicht bij de heilige kist van de Heel vroeg in de ochtend riep de Samuel. 'Ja?' zei Samuel, en hij liep vlug naar

Hij zei tegen: 'Hier ben ik. U hebt mij toch?'

Maar zei: 'Ik heb je niet Ga maar weer slapen.'

En Samuel ging terug naar

De Heer roept Samuel nog twee keer

Toen riep de Samuel nog een keer. En weer stond Samuel op en ging naar Hij zei tegen: 'Hier ben ik. U hebt mij toch?'

Maar zei: 'Nee, jongen, ik heb je niet

Ga maar weer slapen.'

Samuel de stem van de nog niet. Want de had nog nooit eerder tegen hem gesproken.

Voor de keer riep de Samuel. En weer stond Samuel op en ging naar En weer vroeg hij aan wat er was.

Toen begreep dat Samuel steeds werd door de Daarom zei: 'Ga weer slapen. En als je wordt, zeg dan: 'Spreek, Ik ben uw Ik luister.'

Samuel ging terug naar

Samuel luistert naar de Heer

Toen kwam de naar Samuel toe. En net als de andere keren riep hij: 'Samuel, Samuel!' En Samuel zei: 'Spreek, Ik ben uw Ik luister.' De zei: 'Let goed op! Ik ga in Israël iets vreselijks doen. Iedereen die het hoort, zal ervan schrikken. Ik ga nu doen wat ik tegen gezegd heb. Ik zal zijn familie straffen, omdat zijn zonen slechte dingen gedaan hebben. Dat heb ik hem verteld. Hij wist dat zijn zonen geen eerbied voor mij hadden. Maar hij heeft hen nooit gestraft. Daarom staat mijn besluit vast. Geen enkel offer kan hun slechte gedrag goedmaken.'

Eli vraagt wat de Heer gezegd heeft

De volgende ochtend stond Samuel op. Hij zette de deuren van de open. Hij was bang om aan te vertellen wat de gezegd had. Maar riep Samuel bij zich, en hij vroeg: 'Wat heeft de tegen je gezegd? Je moet me alles vertellen. Je mag niets voor me verbergen. Denk erom dat God je zal straffen als je ook maar één ding niet vertelt.' Toen vertelde Samuel alles. Hij verborg niets voor En zei tegen Samuel: 'God is de Hij zal doen wat hij het beste vindt.'

De Heer helpt Samuel

Samuel groeide op en de hielp hem. De liet alles gebeuren wat Samuel zei. In heel Israël, van noord tot zuid, wist iedereen dat Samuel de profeet van de was. In de jaren daarna was de veel vaker in Silo. Hij sprak dan met Samuel. En Samuel vertelde alles aan het hele volk van Israël.

Werkblad (8-12 jaar) | Verborgen letters Samuel wordt geroepen

VERBORGEN LETTERS

Samuel houdt niets voor Eli verborgen, maar vertelt hem eerlijk wat God tegen hem gezegd heeft. Zoek de verborgen letters. Deze letters vormen een nieuwe zin. Deze puzzel op het werkblad, grote blokken, zodat de kinderen makkelijk de letterroute kunnen volgen. Met deze aanwijzingen eronder:



- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Letter 1: ← | Letter 13: ↙ ↖ ↗ ↘ |
| Letter 2: ↑ ↑ ← ← | Letter 14: ↓ ↓ ← ↖ |
| Letter 3: ↘ | Letter 15: ↑ → → |
| Letter 4: ↓ ↗ | Letter 16: ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ |
| Letter 5: ↙ ↘ → → ↑ ↖ → ↗ ↗ | Letter 17: ↖ ← ↓ ↘ ↘ ↑ |
| Letter 6: ↖ ↖ → ↘ ↗ | Letter 18: → ↓ → |
| Letter 7: ↓ ↖ ↖ ↑ → | Letter 19: ↓ ↓ ↖ ↖ |
| Letter 8: ↑ ↘ ↙ ← | Letter 20: ↘ ↗ |
| Letter 9: ↑ ↑ | Letter 21: ↑ → ↘ ↓ ↓ ↓ ↘ |
| Letter 10: ↘ → ↑ ↖ ← | Letter 22: ↙ ↙ |
| Letter 11: ↑ → ↙ ↓ ↘ ↘ ← | Getal 1: ↙ ↘ ↗ ↘ |
| Letter 12: ← ← ↑ | Getal 2: ↙ ↓ |

E	L	K	R	E
T	R	A	W	O
S	E	*	E	F
O	IJ	D	N	I
N	26	N	IJ	24

OPLOSSING:

Spreekwoorden _____ : _____